

# Reflex<sup>2.0</sup>

EEN MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN DE VOGELLANDEN

Jaargang 1  
Oktober 2011 - nr. 3



# HIGH-TECH schatzoeken

Vogellanders in hun vrije tijd

Maak kennis met de wereld buiten De Vogellanden van één van onze collega's. Deze keer Erik Schothans, medewerker facilitair bedrijf.

Uitgerust met zijn navigatieapparaat, met zijn Border Collie onafscheidelijk aan zijn zijde - daar wandelt Erik Schothans door de mooiste natuurgebieden in binnen- of buitenland, op zoek naar een 'cache'. 'Het is de combinatie van wandelen en techniek die me aanspreekt', vertelt Erik. Het is dan ook niet zomaar wandelen dat hij doet, Erik is aan het Geocachen.

Bij Geocaching gaat het erom een verstopte kist (de 'cache') te vinden met hulp van navigatiecoördinaten die op internet staan. Ze staan soms direct, soms versleuteld in een puzzeltocht beschreven. Caches liggen over de hele wereld verstopt en als je op de Nederlandse site kijkt, zie je er al ontelbaar vele. Acht ervan worden door Erik beheerd. Op acht locaties heeft hij een kistje verstopt en de wandelroute ernaartoe op internet gezet. In zo'n kistje zitten kleine cadeautjes en een logboek. Degene die hem vindt, haalt er iets uit en stopt er iets anders in. In het logboek komt de naam van de vinder. Geocachers hebben allemaal een 'schuilnaam', Erik wandelt als 'Bushman'. En na zijn (zoek-)tocht zet de cacher zijn ervaringen in een log op internet, soms met een foto. Zo ziet Erik hoe zijn tochten gelopen worden.

Erik hield altijd al van wandelen, hij geniet van de natuur, maar sinds hij het Geocachen ontdekt heeft, is hij

vooral natuurliefhebbers.'

Terwijl Erik enthousiast vertelt, laat hij een aantal Geocache-attributen zien. Het logboek van zijn eerste eigen cache en een prikstok. Die vertelt iets over de oorsprong van de sport. 'Geocachen komt uit de militaire wereld. In het jaar 2000 heeft president Clinton het vrijgegeven voor anderen. Toen waren er al snel mensen die inzagen wat je ermee kon doen en in een paar jaar tijd is het enorm gegroeid. Oorspronkelijk werden er metalen munitieboxen verstopt als cache en omdat een GPS-navigatie tot op 10 meter nauwkeurig is, gebruikte men een prikstok om te zoeken naar de kist. Tegenwoordig worden er ook andere boxen gebruikt, soms zelfs heel klein, en liggen ze niet alleen meer in de grond. Het is de sport om ze te vinden,

"Het is de combinatie van wandelen en techniek die me aanspreekt."

ik heb eens hele toeren uitgehaald om een cache onder een brug vandaan te halen. Dat film ik en het filmpje zet ik op internet.'

Verspreid over de hele wereld liggen nog duizenden caches verstopt, dus Bushman en zijn Border Collie zijn voorlopig nog niet uitgewandeld!

[www.geocaching.nl](http://www.geocaching.nl)

<http://www.schothans.com/geocaching/geocaching.htm>

Yfke Nawijn



helemaal enthousiast. Toch kwam hij ook voor een dilemma te staan. 'Het leek me leuk om zelf wandelingen uit te zetten, maar dacht 'als ik mijn favoriete wandelplekken openbaar maak - zoals aan de Regge waar ijsvogels zitten - verstoort ik ze dan niet?'. Hij deed het uiteindelijk wel en het gaat goed: 'Er komen